

De onzin van sport!

Tijdens de "Dodentocht" in Bornem lopen ze toch ook bij nacht om eerst te zijn?

Neutralisatietijd: dat is de jaren "stillekes" toch...

Theo Weytjens (Zutendaal) is VIJF uur eerder thuis dan de rest. Hij wint niet!

OP BARCELONA MAG DE SNELSTE

DUIF NIET WINNEN. ZE MOETEN 'S

NACHTS SLAPEN, MIJNHEER... NACHTVLIEGEN

IS NOG ALTIJD VERBODEN!

Wie tien jaar of net iets langer geleden durfde te zeggen dat er "nachtvliegers" bestaan... Ze belden meteen het gekkenhuis. Wat zegt die vent? Die kerel is zot! Duiven op de zware fond hoorden bij nacht te slapen. In een boom, op de nok van een boerenschuur, op een kerk... Neen, mijnheer, duiven vliegen niet bij nacht. Dan rusten ze uit. Van de inspanningen. Duiven zijn niet gek, mijnheer. We zijn onderhand zoveel jaren later en een klein beetje slimmer en wat zien we: nachtvliegers bestaan. Ze zijn er. Hier en elders...

Neem nu die laatste Barcelona. Jellema (de internationale winnaar) kwam in Holland thuis om 5.14 u in de morgen. 1258 kilometer van huis... Heeft die duif een nacht geslapen? Neen, ze heeft gevlogen tot ze niet meer kon. Tot ze in één ruk op een wip van huis zat... En wat met Nouwen-Paesen in Peer. Thuis om vier minuten na vijf in de morgen. Pikkedonker. Thoné: 4.46 u. Ook donker. Berke Willems in Eisden deed nog straffer. Hij hoorde zijn "bakske" piepen om zeven minuten na vier in het holst van de nacht. 1098 kilometer ver... Bij nacht gevlogen: tuurlijk... Tien jaar later: en nog steeds zitten we hier met die zogeheten neutralisatieperiode. Dat is de tijd dat duiven niet MOGEN vliegen. Op papier. Als duiven in die periode toch thuis zouden komen: dat telt niet. Ze horen te slapen. Alleen: duiven slapen niet meer door. Ze willen thuis zijn. Dat de grote en heel slimme mensen van onze sport nog steeds die neutralisatietijd hanteren: bijna niemand die het nog snapt... Vliegen is vliegen en thuiskomen is thuiskomen. Om ter snelst, om het eerst toch. Tijdens de "Dodentocht" in Bornem hanteren ze toch ook geen neutralisatie. Daar stappen of strompelen mensen toch ook de nacht door. Om eerst aan te komen...

Onzin van reglementen: dan krijg je mensen die de pineut zijn. Het absolute slachtoffer van sportieve onzin. Zoals Theo Weytjens uit Zutendaal op Barcelona laatst nog is overkomen. Theo kreeg een eerste duif thuis om 23.37 u. Zeven minuten na halftwaalf 's avonds. Weytjens vliegt 1088 kilometer. Om acht minuten na half één van diezelfde nacht arriveerde zijn tweede duif. Gevlogen bij dag, bij

avond en een stuk nacht. Uiteraard... Alleen: de nachtvliegers van Weytjens kwamen toch wel terecht in die zogezegde neutralisatieperiode zeker. Hun aankomsten telden niet. Zo hoorden ergens op een dak te zitten. Pas de volgende morgen werden zijn kloktijden herberekend. Volgens het "boekje"... En zo kan het dan komen dat Weytjens in Limburg pas op een vijfde plek provinciaal terecht komt terwijl zijn duif - notabene - vijf uur en zevenentwintig minuten eerder thuis is gekomen dan de winnende duif van Nouwen-Paesen in Peer. Weytens en Nouwen-Paesen wonen amper 25 kilometer uit mekaar. Neen, zoiets valt toch nergens uit te leggen. Duivensport zou toch horen te gaan om wie het eerst thuis komt. Bij dag of bij nacht, in het schemerdonker of de vroegste morgen? Eerst is toch eerst... Zo gaat het in elke sport. Alleen niet in de duivenmelkerij...

Sportmensen in dit land en elders: hun frank is kennelijk nog nooit gevallen. De SNELSTE duif die niet mag winnen: hoe leg je zoiets uit aan de sportwereld. Ze moeten slapen, mijnheer. Arme sport, arme drommels. (11-8-2014)